

Vraag het aan Morya**Het is niet voor niets zoals het is**

“Vandaar, als je met jezelf in contact komt, als je in je eigen leven komt, als je naar je eigen problemen kijkt, ga er dan niet van uit dat je alles meteen kan veranderen.

Probeer op de eerste plaats heel geduldig te zijn, want jij bent ook niet in één dag gevormd.

En ook is het zo dat jouw leven een betekenis heeft. Het is niet voor niets dat je op deze aarde bent, het is niet voor niets dat je leeft en het is niet voor niets dat je leven is zoals het is.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Goedheid als uitgangspunt’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 144

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


